

Θεσσαλονίκη, 27/12/2015

Μονάκριβε και Πολυαγαπημένε μας Φώτη,

Συγγνώμη για την αδυναμία μας να διαχειριστούμε τον σπαραγμό μας.
Συγγνώμη και για την αδέξια και άκαρπη προσπάθειά μας να βρούμε λέξεις
κατάλληλες για να εκφράσουμε τα αισθήματά μας και, προπαντός,
για ν' αποτιμήσουμε τη μοναδική Αξία σου.

Περιοριζόμαστε αναγκαστικά στο να Σ' ευχαριστήσουμε
για το άπλετο Φως που σκορπίζεις στο δρόμο μας με την τροχιά σου,
ως ένα **αυθεντικό και αυτόφωτο Αστέρι...**

Ο αόριστος είναι χρόνος αταίριαστος στη γλώσσα της Αγάπης.

Επιλέγουμε συνειδητά τον ενεστώτα, ενώ ήδη κατέχεις
και τον μέλλοντα της σκέψης μας και της καρδιάς μας.

Νυν και αεί απέραντος ο σεβασμός μας
για όλα όσα περιέχεις, εκπέμπεις και ενσαρκώνεις.

Σε θαυμάζουμε ως ένα ακέραιο και ανιδιοτελή,
αυτοδημιούργητο και αυτοδύναμο,

εμπνευσμένο και χαρισματικό Άνθρωπο και Γιατρό

Συνδυάζεις πολύτιμα υλικά με λιτό περιτύλιγμα

Χαμηλούς τόνους με κορυφαίο ανάστημα

Απέριττο λόγο με πληθωρικό έργο

Σοβαρότητα με γέλιο

Δύναμη με τρυφερότητα

Ειλικρίνεια με ευγένεια

Σύνεση με συναίσθημα

Έξυπνη κλινική ματιά με ανθρώπινη ζεστασιά

Βαθεία γνώση με εξαιρετικό ήθος

Εντυπωσιακή διαγνωστική εμβέλεια με ανυποχώρητο θεραπευτικό πάθος

Επιστήμη με ανθρωποκεντρικό Πολιτισμό.

Σεμνότητα με Μεγαλείο.

Δεν είναι η μεταθανάτια εξιδανίκευσή Σου.

Είσαι η ζωντανή ενσάρκωση του Ιδανικού, Μοναδικέ Φώτη!

Ανεκτίμητη η προσφορά σου στους ασθενείς, στους φοιτητές, στους συναδέλφους
και συνεργάτες σου, στην επιστημονική Σκέψη και στα ανθρώπινα Ιδεώδη.

Γιατρός γενναϊόδωρος σε χρόνο κι ενέργεια, ιαματικός έως θαυματοποιός.

Δάσκαλος υποδειγματικός με ιδιαίτερο ταλέντο και ζήλο στη μετάγγιση γνώσεων,
στοχασμών και αξιών και στην όξυνση της κριτικής ικανότητας.

Έμπρακτη Διδαχή της Ιατρικής Δεοντολογίας, χωρίς διδακτικό ύφος.

Ακόμη και στις πιο αντίξοες συνθήκες εργασίας και εφημερίας,

προβάλλεις ως ο γενναίος υπερασπιστής της Υγείας και της Αξιοπρέπειας.

Ανεξάντλητη η ενέργεια, η υπομονή και η επιμονή σου στην επίλυση προβλημάτων.
Άνευ όρων και ορίων η αυταπάρνησή σου και η γενναιότητα να αποσύρεις
καλοπροαίρετα τις ανάγκες και τις επιθυμίες σου μπροστά στα υψωμένα "πρέπει".
Εκτός συναγωνισμού η συναδελφική συμπεριφορά,
ο αυτοέλεγχος και οι υπερβάσεις σου.
Απαράμιλλη η εργατικότητα σου με αγόγγυστη και ακούραστη προθυμία.
Είσαι το ζωντανό κήρυγμα πως το Εσύ και το Εμείς προτάσσονται του Εγώ.
Όσα από Σένα δε χωρούν σε συνταγές, σε άρθρα, σε διαλέξεις, σε μαθήματα, σε
κοινωνική δράση μένουν σα γέλιο ενός Αιώνιου Έφηβου, σαν αύρα θετική
και σαν σιωπή γεμάτη νοήματα και μηνύματα.
Μοναδικέ και Πολυαγαπημένε Φώτη,
δε βρισκόμαστε εδώ για να Σε αποχαιρετήσουμε.
Είμαστε δίπλα σου για να υποκλιθούμε σαν ταπεινοί προσκυνητές.
Για να δηλώσουμε πως είμαστε ένθερμοι και ισόβιοι θαυμαστές
της προσωπικότητας, του έργου και του ήθους σου.
Για να τιμήσουμε Εσένα που τιμάς και εξυψώνεις το ανθρώπινο είδος.
Για να καταθέσουμε την απέραντη και παντοτινή μας Αγάπη.
Είσαι ένα πλάσμα θεϊκό, ένας ανίκητος μαχητής των δυνάμεων του Φωτός.
**Η πορεία σου, χωρίς ελιγμούς,
είναι ένας δρόμος ευθύς, μοναχικός και μοναδικός.**
Τώρα, είναι ο διάδρομος της απογείωσης προς το φυσικό σου περιβάλλον:
τη χώρα των Αγγέλων.
Δε χρειάζεσαι τη σφραγίδα σου πια, Φώτη.
Είσαι ανεξίτηλο αποτύπωμα εντός μας
Είσαι ο Ήρωάς μας, το Πρότυπό μας
και η Έμπνευση να γινόμαστε καλύτεροι
για να είμαστε αντάξιοι της Φιλίας σου...

Μαριάνθη Αρχανιωτάκη